



Foto: Kajsa Hälllegårdh

”Hos mina systrar finner jag Gud”

DE FÖRSTA MÅNADERNA av coronapandemin sammanfaller med den kristna fastan. Det är en prövande tid för många; Sverige och världen befinner sig i kris. Men för mig är det plötsliga avbrottet i vardagen välkommen tid för reflektion. Vi börjar fastan med att resa ut till en skärgårdsö, jag och tre goda vänner. Fyra katolska syst-rar. I mitten av februari är skärgården tom, grå och vacker, vi har hela vandrarhemmet för oss själva. Vi har bestämt oss för att läsa och diskutera Bibeln under fastetiden. Närma oss texterna tillsammans.

Samtidigt har min hemförsamling under de sista åren svängt åt ett mycket konservativt håll. Jag känner mig inte längre hemma i kyrkorummet och jag avskyr hur varje söndagsmessa är en potentiell källa till frustration, ilska och besvikelse. Det blir något av en lättnad när messan stänger för besökare. Istället tycks Gud bli ännu tydligare för mig utanför kyrkan. I min enkla vardagsrutin. Livet smalnar av när samhället stängs ned. Jag åker fram och tillbaka till mitt arbete varje dag. Jag träffar min bibelgrupp. Jag går ut med min hund. Och jag återkommer om och om till begreppet *systraskap*.

Vad är skillnaden mellan systraskap och vänskap? Visst finns en del av systraskap i begreppet vänskap – men alla vänner är inte systrar. Och visst finns en del av vänskap i begreppet systerskap. Men alla systrar är inte mina vänner. Begreppet är bredare än så. Systraskapet innefattar i någon mån alla kvinnor. Det kristna systraskapet rymmer alla kristna kvinnor.

Systraskap. En form av släktskap, att dela familj och att dela hem. Syskon. Själv har jag bara en bror. Vad jag vet om vårt syskonskap är detta: Vi är fast med varandra. Sedan han föddes, fyra år efter mig, har han fått stå ut med mig. Och jag är på många sätt en fruktansvärt irriterande person. Vi har delat hem, föräldrar och uppväxt. Vi kommer aldrig ifrån varandra. Och jag är så tacksam för detta. Att det finns människor i mitt liv att stå ut med och älska.

”Jag behöver deras ilska och deras humor, jag behöver deras tröst och deras närvaro.”

Systraskap. Det implicerar en delad kroppslighet. ”Så är vi, fastän många, en enda kropp ty alla får vi del av ett och samma bröd.” Vi är alla del av Kristi kropp. Från undervisningen i kyrkan minns jag hur vår diakon ber oss att betrakta våra händer. Genom dopet, säger han, är ni alla del av Kristi kropp. Dessa händer är en del av Kristi kropp. Vi delar också erfarenheten av att befinna oss i en kvinnlig kropp. Vi delar den kroppsliga erfarenheten av att vara kvinnor i kyrkan. Att existera i relation till männen i dessa samfund och att existera i relation till varandra.

Systraskap. Ordet handlar om lojalitet. Det finns en dikt av Karin Härjegård som jag ofta återkommer till: ”Var besvärlig. Ta plats. Höj din röst och backa inte! Vi håller varandras händer när det blir läskigt.”

Systraskap. Vi delar erfarenheten av att leva i relation till Gud. Utifrån, från den sekulära feminismens håll, kan det tyckas absurt att frivilligt välja denna kyrka. Att bekänna sig till denna patriarkala struktur, detta nät av makt och ordning. Men för mig finns ingen feminism utan Gud.

Jag behöver mina medsystrar. Jag tror inte att jag skulle orka vara kristen utan dem. Jag tror inte jag skulle orka vara människa utan dem. Jag behöver deras ilska och deras humor, jag behöver deras tröst och deras närvaro. Vi delar ett andligt hem, vi delar en kroppslighet, vi delar en erfarenhet, vi delar en tro. Men framför allt delar vi en lojalitet – vi håller varandras händer och vi bär varandra när det behövs. Hos mina systrar finner jag Gud. •



KAJSA HÄLLEGÅRDH studerar filosofi och teologi vid Newmaninstitutet i Uppsala. Tidigare har hon arbetat med kommunikation för Eumeniakyrkan och Ersta Diakoni. Hon bor i Stockholm med sin tax Gunnar.



ARTIKELN DU JUST LÄST är hämtad ur
tidningen Elsa nr 1/2021, med temat:
I pandemins tid

ELSA ÄR EN TIDNING om feministisk teologi, kultur och ekumenik
som ges ut av Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, SEK.

BLI MEDLEM i SEK, Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd,
så får du tidningen hemskickad direkt i brevlådan.

Läs mer och bli medlem på
www.svekumeniskakvinnor.se

