



ARTIKELN SOM FÖLJER är hämtad ur
tidningen Elsa nr 3/2021, med temat:
Kontroll – från styrning till frihet

ELSA ÄR EN TIDNING om feministisk teologi, kultur och ekumenik
som ges ut av Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, SEK.

BLI MEDLEM i SEK, Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd,
så får du tidningen hemskickad direkt i brevlådan.

Läs mer och bli medlem på
www.svekumeniskakvinnor.se





Välkommen till Olyckssystrarnas evidensbaserade förening

JAG ÄR PÅ EN PASTORSKONFERENS och det är lunchtid, så med mackor i högsta hugg letar jag och några kollegor oss ut i solen för att surra och umgås. Många av oss hamnar på en kyrkogård i närheten. I ögonvrån ser jag en olyckssyster flera meter bort som fipplar med sin väska. När mina kollegor och jag har avnjutit våra smörgåsar och börjar gå tillbaka kikar jag bort mot henne igen och tycker mig se att hon är ledsen.

Jag säger till de andra att fortsätta utan mig. När jag kommer fram till tjejen ser jag hur hon sitter med pump och kanyl och bara gråter. Jag säger: "Hej, jag såg dig där bortifrån och jag ser att du är ledsen. Vill du ha en kram?" Hon skulle ha kunnat fråga mig vem jag är, eller bett mig dra åt skogen. Men hon reser sig upp, går rätt in i min famn och låter mig gråtandes hålla om henne.

Den där tjejen hade kunnat vara jag innan Jesus hjälpte mig att stuva om i min ryggsäck jag har burit genom livet. Min ryggsäck som var fylld av övergrepp, droger, utsatthet, hepatit C, epilepsi, psykisk ohälsa – ja, listan kan göras lång på vad den har innehållit. Jag brukar säga att från mitt håll gav denna ryggsäck mig ett livslångt medlemskap i Olyckssystrarnas evidensbaserade förening.

Är du också med i den? Jag kan säga att allas medlemskap ser helt olika ut, vi råkar alla ut för och tampas med helt olika saker genom livet, så bli inte förblindad av att just jag gled in via ett liv i beroende. Vi är många kvinnor som är medlemmar och det ger oss en kärlek och ödmjukhet inför varandra.

Olyckssystrarnas evidensbaserade föreningsmedlemskort innebär att vi ger kärlek och empati när någon annan behöver det. Att lyfta kvinnor är det bästa jag vet. Det är mitt kall. Min passion. Att få boosta kvinnor med Jesus, drogfrihet och kärlek. Haha, där lät jag som en beskrivning på ett kinderägg: tre saker i ett.

Jag har alltid sagt att Jesus lagade mina sprickor med guld, så det som förut var mina svagheter är idag mina

styrkor. När jag möter en kvinna som mår dåligt och vill lämna sitt liv i utsatthet kan jag säga att jag vet hur du mår och jag vet att det här går. Men vi ska heller aldrig backa från att sträcka ut en hand för att vi inte har upplevt det den andra går igenom och därför tänker att vi inte räcker till.

När jag kom till det kristna behandlingshemmet som blev min början på ett nytt och drogfritt liv var jag väldigt osäker och oskön. Jag mådde piss helt enkelt, för jag hade ingen aning om vem jag egentligen var. I personalstyrkan

fanns en kvinnlig före detta missbrukare. Någon tyckte att jag skulle prata med just henne eftersom hon visste hur jag mådde. Men vi flöt inte med varandra, vi krockade i personligheterna. Och jag hade inte alls lust att prata om det gamla bara för att, jag ville ha något nytt.

Så istället fäste jag min blick på Ann-Britt, en 60-årig pastorsänka med fotriktiga skor som spelade dragspel. Det var hon som fick mitt förtroende och hon gav mig så mycket kärlek. Jag följde efter henne som en liten ankunge en hel sommar.

I Olyckssystrarnas evidensbaserade förening får alla vi som har varit med om tuffa saker bli medlemmar. Här finns vi som kan känna igen oss i varandras kamp och få hopp av att se att förändring är möjlig. Här finns vi som på helt olika sätt har fått sår genom livet, som kan ge varandra kärlek och visa på ett annat, nytt liv. Ingen av oss har stenhjärtan, när någon annan behöver kärlek och empati delar vi med oss. I vår förening är inte det viktigaste var vi kommer ifrån utan mer om vart vi är på väg. Tillsammans. •

"När jag möter en kvinna som mår dåligt och vill lämna sitt liv i utsatthet kan jag säga att jag vet hur du mår och jag vet att det här går."



NINA ERIKSSON är en nykter och drogfri kvinna som trasslar genom livet. Hon jobbar inom LP-verksamheten där hennes fokus och ansvarsområden är barn, kvinnor och ungdomar.