

## **Bildspel Palestina 2024**

Bild 1 - 3

### **Bakgrund**

Vem av er har inte hört talas om det lilla område i Mellanöstern där de tre monoteistiska religionerna: judendom, kristendom och islam har sitt ursprung och blivit viktig för dem alla?

Emellertid är regionen mycket äldre och har haft många namn, beroende på hur många folkslag som har slagit sig ner vid olika tider i landet. Landet har upplevt en obruten rad av civilisationer och strukturer på grund av sitt strategiska läge som en genomfartsväg till tre kontinenter: Asien, Afrika och Europa.

Bild 4 - 6

### **Geografisk placering**

Gaza-remsan, eller helt enkel Gaza, är belägen vid den östra kusten av Medelhavet och gränsar till Egypten och Israel. Den totala ytan på Gaza är 365 kvadratkilometer (mindre än 1/3 av Ölands yta) med ca 2,3 miljoner invånare.

1967, när Israel ockuperade de palestinska områdena, kallade västmakterna regionen för Västbanken eftersom det var på den västra stranden av Jordanfloden. Efter Osloavtalet år 1993-95 delades Västbanken i område A, B och C. A palestinskt kontrollerat, C israeliskt kontrollerat och B delad civil och militär kontroll.

En av de dagliga utmaningar som palestinierna möter är restriktionerna att få röra sig fritt i sitt eget land. För att få resa mellan de olika områdena måste palestinierna gå genom checkpoints, vägspärrar.

Bild 7 - 9

### **Historia**

Regionen har upplevt invasioner från många makter genom historien, inräknat assyrierna på 700-talet f Kr, babylonierna år 601 f Kr, perserna år 539, f Kr, grekerna år 330 f Kr och romarna år 63 f Kr.

Jesus föddes under det romerska väldet och korsfästes genom en ohelig allians mellan politiska och religiösa auktoriteter.

På 600-talet erövrades Palestina av araber, därefter korsfarare 1099 – 1291

(med ett kort avbrott av arabiskt styre under Saladin), egyptier (ayyubider och mamluker) och mongoler.

På 1500-talet invaderades landet av det osmanska riket som regerade regionen till slutet av första världskriget.

Under mitten av första världskriget sändes ett brev från Lord Arthur James Balfour (den brittiske utrikesministern) till Lionel Walter Rotschild (en ledare för den judiska befolkningsgruppen i England) Detta brev blev känt som Balfour-deklarationen 1917 och deklarerade det brittiska godkännandet av ett nationellt hem för judar i Palestina. Men brevet klargjorde tydligt att rättigheterna för de icke-judiska samfundet i Palestina skulle respekteras.

Stöd för skapandet av ett hemland för judarna i Palestina ökade efter andra världskriget, mest på grund av Förintelsen. När engelsmännen meddelade att de skulle lämna, antog FNs generalförsamling i november 1947 den historiska resolutionen 181 om en delning av Palestina i en arabisk och en judisk stat. Staden Jerusalem skulle ha en internationell ställning. 1948 utropades staten Israel vilket ledde till krig och en flykt av ca 750.000 palestinier. Israelisk självständighet blev för palestinier en katastrof, Nakba på arabiska. Fastän FN talade om två stater existerar tills idag ingen självständig palestinsk stat.

Spänningar mellan Israel och dess grannar ökade och i juni 1967 startade Israel en avskräckande attack. Betydelsen av detta sexdagarskrig var dramatisk och effekterna känns fortfarande idag. Palestinierna kallar detta krig Naksa, eller "nederlaget". På bara sex dagar intog Israel Sinai, Golanhöjderna, såväl som Östra Jerusalem, Västbanken och Gaza. De fyra kartorna visar förlusten av palestinskt land från år 1946-2000.

Den 31 juli 2019 hade 138 av de 193 medlemsstaterna i FN erkänt Palestina (också Sverige) som stat och den palestinska flaggan vajar utanför FN-byggnaden.

Bild 10

## **Befolkning**

Befolkningen uppskattas idag till ca 5 miljoner palestinier på Västbanken och Gaza och i Israel ca 2 miljoner israeliska araber. 2 % av palestinierna är kristna bland en majoritet palestinska muslimer. Det totala antalet palestinier världen

över uppgår till över 12 miljoner i länder så långt bort som USA, Kanada, Brasilien, Chile och Honduras.

Bild 11- 13

### **Bibliska platser**

Historiska Palestina inkluderar Betlehem, där Jesus föddes, Nasaret, där Jesus tillbringade sin barndom, floden Jordan, där Jesus döptes och Jerusalem, där Jesus korsfästes och uppstod från de döda. Medelhavet ligger väster om det historiska Palestina, dit Paulus och apostlarna reste på missionärsresor för att sprida de goda nyheterna om Jesus Kristus.

Bild 14 - 16

### **Kristendomen**

I det land som kristendomen har sitt ursprung och där de olika samfundet bildades kan man finna olika ortodoxa, katolska och protestantiska kyrkor.

Jerusalem är säte för 13 historiskt erkända kyrkor i det heliga landet. 75 % av de palestinska kristna kommer från den grekisk ortodoxa kyrkan. De andra kyrkorna är apostoliska armeniska kyrkan, den romersk katolska (latinska), den grekisk-katolska melkitiska kyrkan, den assyrisk ortodoxa, den assyrisk katolska, den armeniska katolska, den anglikanska, den lutherska, den koptiska, den etiopiska, den fransiskanska *Custodian* i det Heliga landet och den maronitiska kyrkan. Det finns också baptister, presbyterianer och metodister i Palestina.

Bild 17

### **Kultur**

Konst och kultur håller palestinskt arv och minnen levande. Poesi, bildkonst, broderi, olivträsniderier, glas och keramik, "dabkeh" (traditionell folklig dans), teater och film skildrar palestinskt liv.

Bild 1

Palestiniernas mest kända konstnär är Suleiman Mansour som är kristen. T.v. liknas palestiniernas Nakba 1948 vid "Flykten till Egypten". T.h. palestiniernas starka band och kärlek till Jerusalem.

Bild 19

Dans och teater. Nycklarna symboliserar de nycklar de flesta flyktingar från 1948 sparar från sina dåvarande hem.

Bild 20

Palestinska folkdräkter är fulla av broderier, är färgstarka och har olika mönster och färger beroende på varifrån man kommer.

Bild 21 - 22

### **Jordbruk**

Olivträdet är en symbol för djupa rötter, hög ålder och ett hållbart liv. Därför använder vi olivträdet som symbol genom hela vår gudstjänst. Oliver och olivolja har använts genom vår tids historia till medicinska ändamål, hälsosam matlagning och att välsigna människor med olivolja genom att teckna korstecken på pannan.

Kaktusen som ursprungligen kom från Latinamerika, har blivit en oskiljbar beståndsdel i Palestinas historia. Den planterades som avgränsning mellan olika ägor. Efter 1948 när över 400 byar förstörts kom kaktusarna som inte går att utrota upp ändå, som ett minne av palestiniernas svåra situation. Denna kaktus, som kallas "prickly pear", taggigt päron, bär utsökt frukt.

Palestinier odlar också vete, grönsaker och frukt.

Bild 23 - 24

### **Utbildning**

Palestinier lägger stor vikt vid utbildning, med 95,4 % av barnen registrerade i grundutbildning.

Det finns olika utbildningssystem för palestinier: israeliska, palestinska och UNRWA skolor (FN, för barn till fd flyktingar). Inom de israeliska och

palestinska systemen finns det statliga och privata skolor. Traditionellt har de flesta skolor skiljt på pojkar och flickor men på senare tid har skolorna integrerats.

Bild 25 - 27

## **Kvinnor**

Det finns en uppfattning runtom i världen att kvinnor i Mellanöstern skulle vara passiva, tysta och inte ha något inflytande. Men palestinska kvinnor har (både historiskt och i modern tid) varit både aktiva och inflytelserika. De är uthålliga, starka och modiga. Fler kvinnor än män odlar jorden.

Bild 25: Shirin Abu Akle var en kristen journalist som dödades av israelisk militär under ett reportage hon gjorde i Jenin. (Finns nämnd i gudstjänstprogrammet).

Fastän palestinska kvinnor har spelat en betydelsefull roll i samhället finns det fortfarande rum för förbättringar. Ett område där kvinnor fortfarande behöver göra framsteg är i de religiösa sammanhangen. Nyligen har några protestantiska kyrkor haft framgång i genderfrågor, t ex genom att prästviga Sally Azar som den första palestinska kvinnliga prästen i Palestina.

Många palestinska kvinnor har blivit prominenta personer i samhället. Några exempel är: doktor Hanan Mikhail Ashrawi (professor vid Birzeit-universitetet, chefsförhandlare och medlem av den palestinska regeringen) och doktor Vera Baboun (föreläsare vid Betlehems universitet, första kvinnliga borgmästaren i Betlehem).

Bild 28

## **Världsböndagen**

Världsböndagen nådde Palestina på 1950-talet. Några av de kvinnor som tog rörelsen till Palestina var fruarna till präster i olika samfund. Aida Haddad, fru till den första lokala lutherska biskopen Daoud Haddad blev involverad. Hon började som ung att läsa texter i gudstjänsterna och blev småningom koordinator för Världsböndagen. 1993 blev Aida Haddad den första palestinska kvinnan att väljas till att vara med i Världsböndagens exekutiva kommitté.

1994 valdes Palestina att skriva gudstjänstprogrammet med temat "Kom, se och handla"

Palestinsk medverkan i Världsböndagsrörelsen har betytt att palestinska kvinnor kunnat bygga broar till över hundra länder i världen. Detta har stärkt Mellanösterns närvaro och vittnesbörd. Efter 30 år erbjöds Palestina än en gång att skriva materialet till 2024.

Bild 29

### **Konstnären och hennes konst**

Konstnären skildrar tre palestinska kvinnor som ber tillsammans i naturen på en fridfull plats. Olivträden och kvistarna är ett tecken på varaktigt och överflödande liv eftersom de kan leva i över tusen år.

De gyllene rötterna symboliserar att palestinerna alltid kommer att existera och att de kommer att kämpa för sina rättigheter och sin frihet.

Vallmoblommor påminner palestinerna om sina kära som har gett sina liv för landet. På bilden ser vi också traditionella palestinska broderade klänningar och den vita scarfen.

**Halima Aziz** (född 1999 i Hagen i Tyskland) är en passionerad bildkonstnär och designstudent med hemort i Tyskland. Hennes mamma är från Tulkarm och hennes pappa från Gaza. Hon tillbringade sin barndom i Palestina.

Halima var intresserad av konst från tidig ålder och har alltid tyckt om att måla. Hon började måla professionellt 2017 när hon deltog i ett projekt i en konstskola.

"Genom mitt och andra begåvade konstnärers bilder hoppas och tror jag att människor tydligare kommer att förstå vår kamp och hur vi palestinier känner. Alla borde bry sig om detta eftersom det handlar om mänskliga rättigheter. Jag hoppas och tror att Palestina en dag kommer att bli fritt och att vi fredligt kommer att kunna återvända tillbaka till våra hem och våra familjer".